

NYTT FRÅN



OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

Nr. 7 den 1.10. 1970.

ÅRSFESTEN

Årsfesten är framflyttad till lördagen den 28 november 1970.

SM FÖR KANOTER I NYNÄSHAMN 2-5 juli 1970.

Seglingarna gick i hård vind med grov sjö. Första seglingen fick avbrytas under andra kryssen då märket kom på drift i den grova havssjön. Det förekom en hel del tippningar och andra tillbud i den hårda blåsten. Leif Johansson SSS blev IC-mästare. Från OXSS deltog Gunnar Aggefors, Kent Gustavsson, Pelle Fern och Jan Göransson.

INTERNATIONELL IC-REGATTA PÅ STEINHUDER MEER, TYSKLAND, den 18-19 juli 1970.

Årets regatta på Steinhuder Meer ca. 5 mil sydöst om Hannover hade samlat 2 tyskar, 3 engelsmän och 4 svenskar. Det var Lars Olov Söder, Grinell med nya IC 45, Jeppa med lånad tysk båt och Gunnar Aggefors. Korta och krabba vågor tillsammans med ideliga vindkantringar gav spänning åt seglingarna. Med fyra spikar tog Gunnar en första inteckning i "pokalen," en stor häst.

LANDSKAMP FÖR KANOTER PÅ RASTA 11-12.8

Sverige vann landskampen för IC mot Tyskland och England på Rasta den 11-12 augusti. I Sveriges lag deltog Gunnar Aggefors. En dag när det var vindstilla besöktes Björkö där den fornnordiska staden Birka låg. Den utflykten uppskattades mycket av de utländska gästerna.

TRÄNINGSLÄGER I SPANIEN 20-27 aug.

Svenska IC-seglare har varit i Laredo i Spanien för att lära spanska seglare att köra IC. Ner och uppresan tog 6 dagar och blev totalt ca. 600 mil. Det var 10 pojkar och 1 flicka som ville lära sig segla IC. Tidigare hade de endast paddlat så det blev mycket bada.

Vi började med gymnastik kl. 10.00. Därefter ett pass till kl. 13.00. Sista till kl. 17.00 och slutligen ett pass till. Gästfriheten var gränslös så svenskarna hade verkligen good time. Till 1971 väntar vi några spanjorer på besök.

PAKETSEGLINGEN DEN 12.9

20 st. jollar och kölbåtar ställde upp till start vid Färjeläget. Först till Bryggan på Tobaksholmen var Lars Gustavsson med C 307. Knytkalas och dans avslutade kvällen.

En honnör till Nisse som ordnade en båtlast med kvinnlig fägring till dansen.

KM FÖR JOLLAR 19-20 september.

Tack vare ett spontant initiativ av Dan Yngwe fick vi ett KM för jollar. Seglingarna gynnades av fin vind och bra banor. Ett 20-tal jollar kom till start.

RESULTAT.

IC

1. Gunnar Aggefors
2. Kent Gustavsson
3. P O Svensson

Finn

1. Olle Gustafsson
2. Olle Banell
3. Tommy Bäckström

OK

1. Roger Eriksson
2. Björn Österblom
3. Christer Eriksson
4. Hans Gustavsson
5. Dan Yngwe
6. Hans Johansson
7. Urban Lagerström
8. Sam Berggren
9. Lars Jennebring

HÖSTMÖTE DEN 28 OKTOBER.

OBS. Gymnastiken startar måndagen den 12.10 kl. 18.00 i Dalgångsskolan.

NÄSTA OXSS-NYTT ca 26.10