

NYTT FRÅN



OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

OXSS - NYTT.

Sommaren är slut! Men vilken sommar OXSS tionde sommar har upplevts i sol. Även kappseglingsarrangemangen har varit rekord. Ett VM samt ett SM förutom de sedvanliga lokala regatterna. OXSS NYTT tackar och bockar för våra outstanding funktionärer.

Våra aktiva kappseglare har också bidragit till att jubileumsåret går till höjderna. Vad sägs om följande.

Roger Eriksson 8 plac. i VM. för OK. jollar, 75 deltagare från 14 nationer.

Gunnar Aggefors 1 plac, i SM. samt 2 plac. i VM. för IC kanoter.

Svante Björkman 1 plac. i JSM för finn-jollar.

Jan-Erik Dahl 5 plac. klass 5 i Gotland runt samt 16 plac. i Half Ton Cup 58 deltagare från 12 nationer.

Hans Johansson 14 plac. i SM. för neppare 40 deltagare.

UPPDRAGNING.

Uppdragning går till på sedvanligt sätt. Anmälan på lista vid OMBKS. anslagstavla.

OBS! TÄNK PÅ FÖLJANDE.

Ha din vagga iordningställd så att den passar båt och vagn. Ordna med hjälp av minst 2 personer innan båten hänger i kranen. Följ kran- och traktorförarens DIREKTIV.

Pr 4

Årgång. 3 1972

OXSS-NYTT.

VINTERPROGRAM.

OXSS arrangerar veckoträffar i Domus Gillestuga följande dagar: Start kl. 19.00. 8.11 15.11 21.11 29.11 6.12 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2.

Programmet handlar om segling, kappsegling, taktik, mätregler, natthamnar, båtutrustning, knutar, och snören, m.m. Filmvisning samt seglings snack seglare i mellan. Kaffe serveras till facilt pris. Kan Du eller känner Du någon som kan prata om eller visa film om segling kontakta styrelsen.



OXSS träning börjar tisdagen den 3.10
kl. 19.00 i Torgskolans gymnastiksal.
Uppgjord för alla stadier och åldrar.



POP 16:2 är en av marknadens billigaste segelbåtar med kojplatser för en familj. Klarar den proven för att godkännas för segling utomskärs?

SÖNDAG 11 juli.

Vi befinner oss på Replot som Ni kanske kommer ihåg och var beredda att ge oss iväg till nya hamnar. Cirka halv två ger vi oss iväg, först med motor men sätter sen seglen. Det blir kryss västerut och vid nitontiden hittar vi en liten "lagun" vid namn Malskär, Valsörarna. Den låg mitt emellan Sverige och Finland men hör till den senare. Här var sjölä från alla håll, men öarna var inte så höga så det kunde blåsa i alla fall. Den sedvanliga rundturen lockade så vi tog jollen i land. Den steniga karaktären gjorde sig åter bemärkt och den enda växtlighet som tycktes trivas var ljung som fanns i massor. Det blev nästan svårt att gå för man sjönk ner till knäna i ljung, och under ljungen halkade man på alla dessa klotrunda stenar. Men skojigt var det. Solnedgången var himmelsk, så att säga, men innan det blev för mörkt rodde vi tillbaka till moderbåten. Vi drack kaffe och när vi blev pömsiga uppsökte vi våra respektive sovsäckar.

MÅNDAG 12 juli.

Dagen började med att kasta sol på oss när vi vaknade, Det var som sagt inte direkt vindlä där vi låg, och för tillfället blåste det inte mycket, men väderleksrapporten sade något om kuling till kvällen. Efter frukost pysslade vi med diverse saker och Sigge som hade riggat upp en handduk i jollen länsade fram på fladen för att sedan ro upp till lovartslandet och länsa ner igen. Curt, Bobby och jag tänkte på idén så vi lånade jollen en stund. Vi paddlade upp i lovart och sen bar det iväg. Bobby satt i fören och skötte trimrodret (en paddel,) jag satt i mitten och styrde (en annan paddel) och Curt satt i aktern med ett skot i vardera hand. Sen for vi iväg, och fort gick det, vi loggade med träpinnar och kom fram till cirka en knop. " Nu skulle allt grabbarna i OXSS se oss " sade vi och skrattade hjärtligt. Senare på dagen seglade vi iland allihopa och en vänlig fiskare bjöd in oss på kaffe i hans stuga. Han var inte yrkesfiskare utan låg där ute på fritiden och fiskade. Trots att det var superenormt kallt i vattnet dristade Bobby och jag oss att bada. Nåja, Bobby badade ensam visserligen, men han halkade i så de'så. Dagen i övrigt förflöt under njutbara förhållanden, men mot kvällen ger sig kulingen tillkänna och vid tiotiden börjar vi dragga in mot land. Vi springer halvklädda upp på däck och sliter upp ankaret, Curt startar motorn och vi tuffar upp mot stranden mitt emot. Vi har som sagt inte vindlä, så vi får sitta ankarvakt hela natten. Det var verkligen inte inspirerande att sitta där och iakta det mörkgrå landet som snurrade runt oss och höra vinden tjuta i vant och stag när dom andra låg och sussade förnöjt.

TISDAG 13 juli

Vinden mojnar av under natten så vi äter bara frukost innan vi ger oss iväg. När vi sätter seglen en bit ut börjar vinden snurra som ett tivoli-hjul och vi får ideligen skota om med ömsom kryss och ömsom läns. Det bär i alla fall iväg mot den svenska sidan av Östersjön och till slut stadgar sig vinden på nordväst och vi sträcker iväg på cirka västlig kurs. Det pustar medelbra, och sjöhävningen är måttlig. Enda problemet är att det är uschligt kallt så vi sitter fullt påpälsade ombord. Framåt eftermiddan ökar vinden och nu får vi problem nummer två: Travarna i storseglet börjar lossna, vi ser dem ryka en efter en och Curt rynkar pannan med tydliga tecken på oro. Men vi står på och passerar mellan Bonden och Sydostbrotten sent på eftermiddan. Curt vankar av och an i båten och är ofta uppe på däck för att känna efter om travarna ska hålla. Det är cirka fyra stycken som har blåst ur men vi bedömer situationen som ganska riskfri. Sydostbrotten brukar vara ett rackans blåshål, rent ut sagt, men tio meter per sekund är ganska normalt i dessa trakter. Skymningen kommer så sakta och vi kör nu mot Skagsudde.

ONSDAG 14 juli

Vinden avtar en smula och morgonen blir helt underbar. Visserligen är kylan till besvär, men luften är så frisk och härlig att vi nästan blir syreförgiftade allihopa. Solen har nyligen frigjort sig från havet när vi passerar Skagsudde. Vi står i sittbrunnen och ser kusten sakta höja sig ur det blå. Det är verkligen en imponerande kust, och man kan inte låta bli att tänka på de norska fjordarna, för bergen stiger direkt högt upp ur havet och om man befinner sig på en punkt där det är femtio meter djupt kan det vara en hundra meter hög ö femtio meter därifrån. Morgonsolens tunna ljus gjorde också sitt till att ge bergen en pampig karaktär. Vi seglade in på en av dessa "fjordar" och i dess innersta låg en liten fiskeby. Detta är TRYSUNDA. Stranden är nästan helt upptagen av längsgående bryggor med sjöbodar. Lite högre upp ligger boningshusen och just ovanför husen går en smal gångstig runt hela viken. Vi kastar ankaret på den södra sidan och går upp för att fråga ägaren för säkerhets skull. Vi blir glatt bejakade och dessutom anförtrodda att andra båtar som oftast lade till utan att be om lov inte alls var populära där. Det finns gott om andra båtar, mest neppare, och vi får senare veta att SM i neppare går utanför Ulvöarna en bit söderöver vid denna tid. Mitt på dagen brakar en stor passagerarbåt in och lägger sig på andra sidan. Detta är Trysundabornas kontakt med fastlandet, förutom egna båtar förstås, och den går mellan Trysunda, Ulvöarna och Örn-skölksvik. Alla ombord gillar stället så trots att vi kommit in ganska tidigt på dagen bestämmer vi oss för att ligga kvar en natt.

forts.

Curt får tillfälle att laga seglet och Margareta upptäcker chansen till nyrökt böckling som vid avsmakandet visade sig vara ypperlig.

TORSDAG 15 juli

Byn utforskas vidare direkt efter frukost. Ett utkiksberg besöks och efter mycket klättrande får vi lön för mödan. För utsikten är gudomlig, och trots att det är lite disigt med duggbyar får vi uppleva hela denna skärgårds storslagenhet. Nere i hamnen får vi göra oss bekanta med en familj från Ö-vik i en Joker. Det blir naturligtvis segling man pratar och vi utbyter erfarenheter. Sigge hittar en jämnårig kompis i en folka, och det har han inte blivit bortskämd med. De i folkbåten ska gå imorgon, söderut, och eftersom radion säger busväder så ändrar vi våra planer och går imorgon vi också, för vi trivs ju här i alla fall. Tiden fördrivs med fotboll och volleyboll tillsammans med jokergänget.

Slutligen tackar redaktionen för en toppensommar och uppmanar alla medlemmar att hålla ut. Det är bara 264 dagar kvar till midsommarafton.

Matilda V kommer med
fortsättning i kommande N:r.